

Mitt hem

Jag bor tillsammans med min familj. Min pappa som heter Jonas 39 år, min mamma som heter Janina 39 år, min lillebror som heter Milan som är 7 år och min syster som heter Miranda som är 20 år.

Mina föräldrar bodde i Ystad innan jag föddes med min syster. Sen bodde jag där till jag var ungefär 2,5 år gammal. Vi flyttade till Köpingsbro 2010 för att min pappa hade växt upp där och han gillade Köpingsbro mycket.

Det är fint hemma hos mig tycker jag det är väldigt mycket vitt och grått och mycket blommor för att min mamma är florist och gillar blommor.

Vi har fyra rum, vi har två toaletter, fyra sovrum sen har vi ett kök och ett vardagsrum. Sen har vi också en tvättstuga där vi tvättar och ett garage där vi har allt möjligt. Utanför vårt hus i trädgården har vi förråd, bollplank, studsatta och gungor.

Jag sover i min säng i mitt rum. Jag har en 1,20 m säng.

Mina föräldrar sover i rummet på andra sidan huset.

Jag och min syster sover i varsitt rum på andra sidan men min syster är aldrig hemma så jag sover ensam i halva huset.

Jag tycker om att spela dator och vara med mina kompisar.

Om jag kollar ut från mitt fönster ser jag vårt förråd och en skog jag ser också en hängmatta och en stol.

Jag spelar, äter och är med min familj. Jag sover också såklart.

Min favoritplats i huset är mitt rum för jag gillar att vara ensam och det är ingen som får komma in på mitt rum när jag är där för jag gillar att vara ensam t ex om jag spelar eller gör läxa.

Man får inte svära, ha fötterna på bordet, använda mobilen vid matbordet, inte stressa när man äter, speltider.

Jag hjälper till med att plocka undan när vi har ätit, tömma diskmaskinen, hjälpa till med tvätten och passa Milan som är min lillebror.

