

Mitt Hem

Jag bor i Köpingsbro en bit utanför Ystad. Jag bor i radhus på en gata som heter Krigsstigen. Jag bor tillsammans med min mamma, pappa och min bror. Min mamma heter Camilla och är 42 år gammal, min pappa heter Per-Ola och är 45 år gammal. Min bror heter Edvin och är 15 år gammal.



Jag har bott i mitt hus hela mitt liv alltså 13 år. Mina föräldrar flyttade dit 2002 och sedan har de bott där sen dess. Jag föddes 2007 så jag har ju bott där i 13 år.

Hemma hos oss är det mycket vit alltså mycket vita väggar men vi har trägolv på nedervåningen och något stengolv i köket, på hela vår övervåning har vi heltäckningsmatta inklusive allas rum förutom mamma och pappas. Vi har mycket svart, vit, grå och gul hemma hos oss.



I vårt hem finns det 5 rum plus två toaletter och ett kök. Edvin har ett eget rum, jag har ett eget rum och mamma och pappa har ett rum. Vi har ett walk in closet också där mamma och pappa har sina kläder.



Jag sover i mitt egna rum och mitt egna rum är uppe på övervåningen. Jag har min säng i en kant i mitt rum. Jag har ett eget rum och mitt rum är bredvid min brors rum. I mitt rum har jag ett skrivbord, en säng, fåtölj och ett fönster. Mitt skrivbord har två delar en av delarna sitter vid mitt fönster och den andra delen vid min spegel. Men jag har ändrat om sen jag tog foto och har inte kvar de skrivbordet utan har ett större nu men har inte tagit foto på det än.



Utanför mitt fönster så ser jag min trädgård och i min trädgård har vi ett fotbolls/handbolls mål och en badtunna. Sen har vi trädäck och solstolar, utemöbler och ett bord där man kan sitta och äta. I mitt hem så gör jag det vanliga alltså borstar tänderna, äter, sover och sånt.



I mitt hem är min favoritplats mitt egna rum för där kan man vara ensam och bara ta det lugnt typ.

I mitt hem så har vi många regler, inga skor inomhus, tömma diskmaskinen när den är klar, lägga sina egna kläder i tvätten, städa sitt egna rum. Vi har dom vanligaste reglerna man har i sitt hem. Jag hjälper till med mycket för annars får jag ingen månadspeng. Alltså tömma diskmaskinen, hjälpa till med maten, cyklar och handlar om någon behöver något där hemma, går ut med soporna.