

Mitt hem

I mitt hem så bor jag, Ellen, min bror Max, min pappa Jimmy, min mamma Johanna och min katt Messi.

Jag har bott i samma hus sen jag föddes alltså 12 snart 13 år. Jag tycker att huset där jag bor är fint. Vi har sex rum: ett tv rum med X-box till mig och min bror, klädkammare, Messis rum/tvättstuga, ett litet badrum, ett stort badrum, Max rum, mammas och pappas rum, mitt rum, ett stort rum med kök, matsal, två hallar och ett vardagsrum.

När man går in genom vår ytterdörr vid vår parkering så är där en liten hall där man kan hänga av sig sina kläder. Åt höger så är det min katts rum/tvättstuga, på vänster sida finns en klädkammare. Sen så går den hallen till vårt kök och vår matsal. Därifrån om har ryggen mot dörren och ser åt höger så har vi en stor soffa med en stor tv, bredvid det så har vi en dörr ut till vår terrass som går ut till vårt nybyggda uterum och vårt förråd. Om man står vänd mot tv:n så är där en dörr, den dörren leder till mitt tv rum. Efter det om man ställer sig bredvid matbordet och går fram så har vi en finentré på vänster sida som gäster använder. Sen om man går framåt så finns där ett hyfsat stort badrum. Om man går ut ur vårt badrum och går framåt så är min brors rum rakt fram, bredvid min brors rum är mina föräldrars rum. Om man står med ryggen mot mina föräldrars dörr så ligger det ett större badrum på vänster sida. Mittemot mina föräldrars rum är mitt rum. Om jag har läxor så måste jag göra dom

innan min pappa sätter på mitt internet. Jag brukar hjälpa till med att göra maten och dammsuga när det behövs.

Jag sover i en egen säng i mitt alldeles egna rum. Utanför mitt fönster så ser jag en odlingslåda. Jag ser också vårt uterum. Förr var vårt hus rött men nu är det grått.



